

ΘΕΟΔΩΡΑΚΕΙΑ 2011 "Ο ΑΓΩΝΑΣ"

Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά να περιγράψω το πως αισθάνθηκα σε όλο αυτό το διάστημα της προετοιμασίας του αγώνα αλλά και στον ίδιο τον αγώνα όπου έτρεξα περίπου σαν κάποιος "άλλος" και όχι εγώ.

Βασικά δεν υπάρχουν λόγια που μπορούν να αποτυπώσουν το συναίσθημα που βιώνω από εχθές το μεσημέρι και μετά τον τερματισμό μου με τον Στέργιο.

Οι άνθρωποι στο χωριό αυτό είναι απίστευτοι και η αγάπη του κόσμου ξεχειλίζει από τα μάτια των παιδιών που φωνάζανε να μας παροτρύνουν, από τους σταθμούς τροφοδοσίας μέχρι την αγκαλιά του Παπαθέμη και τα βουρκωμένα μάτια του καλόγερου, τα ρυτιδιασμένα υγρά μάγουλα των γερόντων στην πλατεία του χωριού που τερμάτισε η προσπάθειά μας, την έκδηλη αγωνία και περιέργεια στα μάτια κάποιων άλλων, τις φωνές από τις νοικοκυρές που χάνονταν μέσα στις τσιριχτές φωνές από τα μικρά "σπουργίτια" του Δημοτικού σχολείου και τα δυνατά χειροκροτήματα του δάσκαλου του Στέλιου που βρέθηκε να διδάσκει σε αυτόν τον τόπο μακριά από το σπίτι του στο Ρέθυμνο. Ήταν όλοι εκεί και περίμεναν τον τερματισμό των αθλητών σε ένα θεσμό που ξεκίνησε πριν ένα χρόνο στον τόπο τους και όπως φαίνεται τον περιμένουν κάθε χρόνο "πως και πως"!

Κάπου στο 20ο χλμ άνοιξε η ψυχή μου στις μεγάλες κατηφόρες είχα μια σπάνια κουβέντα με τον φίλο μου, εκεί ένοιωσα πραγματικά "πλήρης", είναι απίστευτο αυτό που παίρνεις εκείνη την στιγμή, στιγμές, "Ο Άνθρωπος", αισθανόμουν από εκείνο το σημείο και μετά ότι πέρασα αλλού. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά των σχολείων και των Γυμνασίων της περιοχής για τον ζήλο και την αγάπη που έδωσαν στους σταθμούς τροφοδοσίας των Αθλητών αλλά και σε όλους αυτούς που ήρθαν να τιμήσουν τον μεγάλο Έλληνα ανθρωπιστή τον Μίκη Θεοδωράκη, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους καταπληκτικούς δρομείς της "**Φλόγας**" που είναι "απίστευτοι" και αστείρευτοι και χαίρομαι να είμαι μέλος τους, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φίλους που έβαλαν και αυτοί το λιθαράκι τους σε αυτήν την "ιδέα", στον **Κώστα**, και στην **Ελένη** αλλά **και σε όλους αυτούς** που έτρεχαν σαν τρελοί μέρες πριν τον αγώνα για να "στηθεί" σωστά, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς που δεν μπόρεσαν να έρθουν αλλά έστειλαν την αγάπη τους με κάθε τρόπο και ήταν νοερά εκεί !

Και του χρόνου!

Παύλος

Μάιος 2011